

Om de twee jaar organiseren de ouderlingen een groot huisbezoek.

Via deze brief willen wij dan ook iedereen uitnodigen om elkaar ook weer in kleine kring te ontmoeten.

De bedoeling is dat wij deze avond in gesprek gaan over dingen die ons bezig houden. Samen hebben wij gebrainstormd over de inhoud van deze avond. Dit heeft geleid tot de vraag of iedere deelnemer een lievelingslied (uit het Liedboek of een andere bundel) wil meenemen. Dat kan een lied zijn dat je iedere keer weer ontroert als je het zingt, er kan ook een liedregel zijn die je altijd bij je draagt. Of soms sta je zomaar iets te galmen onder de douche, waarbij je later denkt: ja, dat klopt voor mij op dit moment... Aan de hand van deze lievelingsliederen kunnen we met elkaar in gesprek gaan over wat ons bezielt in ons geloof en in ons leven.

We willen de gesprekken zo ongedwongen mogelijk houden en er is ruimte voor iedereen, ook voor mensen die liever luisteren dan praten. We hopen op mooie gesprekken waarin we elkaar weer van een andere kant leren kennen.

Alle avonden worden geleid door da Gonny de Boer.

Er zijn vier avonden gepland: woensdag 12 februari, dinsdag 18 februari, donderdag 27 februari en donderdag 13 maart.

Je kunt je aanmelden **voor 5 februari** bij Betsy Edeler (elizabethedeler@gmail.com) of per telefoon: 050 302 2748 Wil je bij opgave vermelden welke avonden je het beste passen?

Aan de hand daarvan kunnen wij een indeling maken van de groepen en krijg je te zijner tijd bericht op welke avond je bent ingedeeld.