

ORDE van DIENST voor ZONDAG 17 november 2024

9^{de} zondag van de herfst



Olie voor onderweg

**KLOOSTERKERKGEMEENTE
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN**
Aanvang 10.00 uur in de Kloosterkerk – Ten Boer

Dienst van de voorbereiding

Orgelspel

Binnenkomst en begroeting door de kerkenraad

Stilte en aansteken van de kaarsen

Allen gaan staan

Intochtslied – Psalm 119: vers 1 en 2

De groet, bemoediging en drempelgebed

V: De Eeuwige zal bij U zijn

A: De Eeuwige zal U bewaren

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V:

Zingen – Psalm 119: vers 40

Allen gaan zitten

Kyriëgebed

Glorialied – lied 657: vers 1, 3 en 4

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing – Spreuken 9: vers 1 – 10

Zingen – lied 849 vers 1 en 2

Evangelielezing – Mattheus 25: vers 1 – 13

Zingen – lied 54: vers 1 – 4 uit Liefste Lied van Overzee I *(op melodie van lied 263)*

1. Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,
want niets is mij liever, geen mens die ik ken,
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht.
2. Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis,
bewoon dan mijn wezen en wordt mijn tehuis.
3. Wees Gij mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.
4. Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.

Overweging

Zingen – lied 313: vers 1

De kinderen komen terug

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Elke bede wordt beantwoord met gezongen acclamatie

Lied 368j.

1 Heer, hoor ons bid-den, laat ko-men uw rijk!

Liedboek Online

Mededelingen voor de gemeente en collecte.

- **De 1^{ste} rondgang** is bestemd voor de diaconie **Voor alle slachtoffers in Gaza, Libanon en Israël**
- **De 2^{de} rondgang** is bestemd voor de kerkrentmeesters – **algemeen kerkenwerk.**

Slotlied – lied 425

Zegen – afgesloten met gezongen AMEN

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee:

Voorganger: da. A. C. Akkerman uit Groningen

Ouderling van dienst: Ben Bosch

Organist: Roelof Kuik

Lector: John Huisinga

Techniek: Ben Gelmers en Erik Stam

Koster: Lina Mensinga

Diensten voor de komende weken:

Zondag 24 november – dienst om **10.00 uur** in de kerk van Ten Boer. Voorganger da. A. Baas uit Groningen.

Zondag 1 december – **1^{ste} adventszondag** - Agapéviering om **10.00 uur** in de kerk van Ten Boer. Voorganger da. Gonny de Boer

In deze dienst zitten we aan tafel en zal er tijdens de dienst gegeten worden. U wordt verzocht om voor 2 personen brood o.i.d mee te nemen. Graag gesmeerd en belegd. Voor drinken wordt gezorgd.

Zondag 8 december – **2^{de} adventszondag** - dienst om **10.00 uur** in de kerk van Woltersum. Voorganger mw. M. Swart-Andela uit Leens
Koffie, thee en limonade na de dienst

Activiteiten in kerk en stee – Bezinning en Ontmoeting

Eet mee in stee

Dinsdag 19 november – **aanvang 18.00 uur**. Opgave bij Willy Westerhof – willywesterhof@hotmail.com

Bijbels Culinair

Vrijdag 22 november – **aanvang 18.30 uur** in Trefpunt te Stedum. Voor meer informatie of het wel/niet door gaat kunt u contact opnemen met Trudy Lohmann Trudy.lohmann@hotmail.com of 0642658099

Adventstuk maken

Donderdag 28 november – aanvang 19.30 uur in De Hoeksteen te Ten Post. Kosten € 15,00 p.p. incl. alle materiaal en koffie. Opgave voor 16 november bij Ina van Zanten via ina-jacob@ziggo.nl of 0503023610

Voor meer info betreffende activiteiten – zie het nieuwe Bezinning en Ontmoetingsboekje 2024.

Verdere activiteiten in de kerk

Concert

Kamerorkest Clemens Schröner geeft op **zondagmiddag 24 november** een middagconcert in de Kloosterkerk te Ten Boer. **Aanvang 15.00 uur**

Lezing CHVTB

Woensdag 27 november – aanvang 20.00 uur.

Cultuur Historische Vereniging Ten Boer (CHVTB) nodigt u van harte uit voor hun najaarslezing in de Kloosterkerk. Dhr. Richard Paping neemt ons mee in **“Wonen en Werken op de Groninger Klei van de 17^{de} eeuw tot de 19^{de} eeuw”**. Lezing wordt van harte aanbevolen, ook voor uw huisgenoten of burens. **Toegang gratis**, graag een **gift bij de uitgang**.

Diaconale collecte,

*Deze kan ook worden overgemaakt op **NL04 RABO 0306 3272 44** t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen o.v.v. **collectedoeleinde**. Of via de Givt-app*

Kerkrentmeester

*Deze kan ook worden over gemaakt op **NL95 RABO 0373 7299 36** t.n.v. CvK Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen. Of via de Givt-app*



Diaconale projecten

Collecte maand november: Voor alle slachtoffers in Gaza, Libanon en Israël.

Giro 555 is er voor alle slachtoffers. De escalatie van het geweld in het Midden-Oosten heeft een enorme humanitaire crisis veroorzaakt. Miljoenen mensen zijn in nood en afhankelijk van hulp voor voedsel, water, medische en psychosociale zorg. Vele honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen of zitten vast in levensgevaarlijke omstandigheden. Waarom nu een gezamenlijke actie? In Gaza is al langer sprake van een humanitaire ramp. Door de strijd, nu ook in Libanon, is het conflict uitgebreid en geëscaleerd, waardoor er nog veel meer mensen in nood zijn. Ook in Syrië en Israël is de nood hoog. Vooral kinderen lopen door de oorlog veel mentale schade op. Er worden kinderen geboren in deze oorlog, die niet weten wat vrede en veiligheid is. Opgroeien in een oorlogsgebied heeft veel verwoestende gevolgen voor kinderen. Geen enkel kind zou oorlog moeten meemaken, maar voor veel kinderen is het toch de realiteit. Daarom zou fijn zijn als iedereen meedoet aan deze Actie. Er is immers bewust gekozen voor de slogan 'Samen in actie voor slachtoffers conflict Midden-Oosten'. We hopen oprecht dat we in Nederland even alle politieke gevoeligheden opzij durven te schuiven en puur kunnen focussen op de mensen in nood.

Project Voedselbank

Voor de maand november zamelen we weer chocoladeletters in.

De vrijwilligers van de Voedselbank organiseren ieder jaar een Sinterklaasfeest voor de jongeren. En daar horen natuurlijk chocoladeletters bij.