

**ORDE van DIENST voor ZONDAG 6 oktober 2024**

Derde zondag van de herfst



**KLOOSTERKERKGEMEENTE  
TEN BOER – WOLTERSUM – SINT ANNEN**  
*Aanvang dienst om 10.00 uur in de kerk van Ten Boer*

## Dienst van de voorbereiding

### Orgelspel

Binnenkomst en begroeting door de kerkenraad

Stilte en aansteken van de kaarsen

*Allen gaan staan*

Intochtslied – lied 217: vers 1, 2 en 3

De groet, bemoediging en drempelgebed

V: De Eeuwige zal bij U zijn

**A: De Eeuwige zal U bewaren**

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

**A: die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: Wees hier aanwezig God

**A: als licht in ons midden**

V: Laat uw woorden in ons branden

**A: als een vuur voor hart en handen.**

**Amen.**

Zingen – lied 217: vers 4

*Allen gaan zitten*

**Kyriëgebed – intenties worden besloten met:**

Ky - ri - e e - lei - son, Ky - ri - e e - lei - son,  
Ky - ri - e e - le - - i - son.

## Glorialied – lied 984: 1A, 2M, 3V, 4M, 5V, 6A

### Dienst van het Woord

#### Gebed bij de opening van het Woord

*De kinderen gaan naar de nevendienst*

#### Inleiding op de lezingen

Schriftlezingen – Maleachi 2: vers 13 – 16 en Marcus 10:  
vers 1 – 12

Zingen – Psalm 119a: vers 1 – 4

Uit de praktijk: Helma over haar werk als scheidingsbemiddelaar.

Zingen – lied 992: vers 1 – 4

#### Overweging

#### Orgelspel

Zingen – lied 183 uit Zangen van Zoeken en Zien

1. Wees de grond on - der mijn voe - ten,  
wees het dak bo - ven mijn hoofd;  
wijs mij rich - ting op de rou - te  
naar de toe - komstons be - loofd.  
Wees de bron waar - uit ik put  
lief - de, vre - de en ge - luk.

2. Wees de stem in onze stilte  
En het oor dat ons verstaat;  
Wees de warmte als de kilte  
Onze liefde sterven laat.  
En geef steeds betekenis  
Aan de vraag wat leven is.
  
3. Wees de ziel van mijn gedachten,  
Wees de drijfveer van mijn hand.  
Breng het Rijk dat wij verwachten  
Mede door ons toedoen tot stand.  
Inspireer ons dag aan dag  
Met Uw Geest en geef ons kracht.
  
4. Wees de ziel van mijn gedachten,  
Wees de drijfveer van mijnhand.  
Breng het Rijk dat wij verwachten  
Mede door ons doen tot stand.  
Inspireer ons dag aan dag  
Met Uw Geest en geef ons kracht.

*De kinderen komen terug*

### **Dienst van gebeden en gaven**

Dankgebed - Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

**Elke bede wordt beantwoord met “Heer ontferm U”**

Hoor ons bid - den, God, en luis - ter  
wees na - bij in licht en duis - ter.

## **Mededelingen voor de gemeente en collecte.**

- ***De 1<sup>ste</sup> rondgang*** is bestemd voor de diaconie voor ***Stichting Futuro***
- ***De 2<sup>de</sup> rondgang*** is bestemd voor de kerkrentmeesters – ***algemeen kerkenwerk.***

## **Slotlied – lied 22 uit Liefste lied van Overzee 1.**

**(Op melodie van psalm 146a: “laat ons nu vrolijk zingen”**

1. Een aarde veelbelovend  
is ons ooit toegezegd,  
als woord, als doel voor ogen  
in onze mond gelegd,  
ons op het hart gebonden,  
in onze hand gegrift,  
als weg die moet gevonden,  
als voetstappen op schrift.
2. Voor wie dit woord bewaren  
als zegen opgelegd,  
wordt leven tot bewegen,  
tot hunkeren naar recht  
en hopen op de vrede,  
als alle vlees en bloed  
de ene taal zal spreken  
die nu al zingen doet.
4. Daar op die goede aarde,  
in dat beloofde land  
bloeit zegen uit de monden,  
een vuist wordt open hand.  
Daar is de strijd verleden,  
eet alleman zijn brood  
in vrede, is de liefde  
zelfs sterker dan de dood.

**Zegen – afgesloten met gezongen AMEN**

**Orgelspel**

**Na de dienst kunt u nog napraten onder het genot van een kop koffie, thee of limonade**

**Aan deze dienst werkten mee:**

<b>Voorganger:</b>	<b>da. Gonny de Boer</b>
<b>Ouderling van dienst:</b>	<b>Jan Pruim</b>
<b>Organist:</b>	<b>Roelof Kuik</b>
<b>Lector:</b>	<b>Joke van bruggen</b>
<b>Techniek:</b>	<b>John Huisinga en Wouter Koolaard</b>
<b>Koster:</b>	<b>Lina Mensinga</b>

**Diensten voor de komende twee weken:**

**Zondag 13 oktober** – dienst om **10.00 uur** in de kerk van Woltersum. Voorganger ds. Elisabeth Posthumus Meyjes uit Culemborg.

Koffie, thee en limonade na de dienst

**Zondag 20 oktober** – dienst om **10.00 uur** in de kerk van Ten Boer. Voorganger da. Gonny de Boer

Koffie, thee en limonade na de dienst

## **Activiteiten in kerk en stee**

### **Boekbespreking**

**Donderdag 10 oktober – aanvang 19.30 uur** in kloosterstee Ten Boer – Besproken wordt het boek “De Toekomst van de kerk”. Voor info/opgave bij da. Gonny de Boer [he.deboer@yahoo.com](mailto:he.deboer@yahoo.com) of 06-3303 4146

### **Bijbel in Beeld**

**Vrijdag 11 oktober – aanvang 19.30 uur** in Trefpunt te Stedum. Contactpersoon Siebe Meindertsma  
[Siebemeindertsma.bdn1@gmail.com](mailto:Siebemeindertsma.bdn1@gmail.com)

### **Eet mee in stee**

Ook dit jaar wordt er een aantal keren samen gegeten in Kloosterstee. De eerste keer is op **dinsdag 15 oktober om 18.00 in Kloosterstee**. Wilt u deelnemen aan deze activiteit, dan opgave bij [willywesterhof@hotmail.com](mailto:willywesterhof@hotmail.com)

### **Dagtocht Friesland – Dokkum**

**Donderdag 17 oktober – vertrek vanaf 8.15 uur** vanaf de bushaltes aan de Rijksweg (Witte Molen Ten Post, Groene Zoom Ten Boer, Agrishop Garmerwolde of bij Station Stedum) Opgave voor 8 oktober bij Jeannette Mulder. [mulderjt@hetnet.nl](mailto:mulderjt@hetnet.nl) of 0596551822  
Kosten € 55,00 p.p. en vol = vol.

### **Middagebed**

**Vrijdag 18 oktober – aanvang 12.00 uur** in koor van de Kloosterkerk Ten Boer

Voor meer info – zie het nieuwe Bezinning en Ontmoetingsboekje 2024.

### ***Diaconale collecte,***

*Deze kan ook worden overgemaakt op **NL04 RABO 0306 3272 44** t.n.v. Diaconie Ten Boer-Woltersum-Sint Annen o.v.v. **collectedoeleinde**. Of via de Givt-app*

### ***Kerkrentmeester***

*Deze kan ook worden over gemaakt op **NL95 RABO 0373 7299 36** t.n.v. CvK Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen. Of via de Givt-app*

## **Diaconale projecten**

**Diaconale collecte** – Stichting Futora. Kinderproject in Masaya (Nicaragua). Projectleider Stichting Futuro is de heer Hans Mooi uit Ten Boer. Via een gemeentelid zijn wij in aanraking gekomen met dit prachtige project. In principe gaat de heer Mooi jaarlijks een zestal weken naar Masaya om actief te zijn in het project. De Armoë in Nicaragua is zorgwekkend, de werkloosheid hoog en de voedselprijzen stijgen dagelijks. Het project biedt kinderen uit een zeer arme achterbuurt een veilige plek waar ze kunnen leren en spelen en liefdevolle aandacht krijgen. Deze kinderen komen meestal uit grote eenoudergezinnen, hebben nogal eens te maken met mishandeling, alcoholisme en zwerven vaak over straat. Leidsters wonen in deze buurt en kennen alle problemen door en door. Ze zijn erg gemotiveerd om deze kansarme kinderen een veilige en liefdevolle plek te bieden. De heer Hans Mooi zal op zondag 6 oktober bij ons in de kerk zijn om dit project toe te lichten. Uw donatie wordt zeer op prijs gesteld. Al het geld dat binnenkomt wordt geheel aan het project besteed.

**Voedselbank** – voor de voedselbank wordt deze maand Soep en Blikgroenten ingezameld.