

Als nieuw !



Activiteitenprogramma 2024-2025

Kloosterkerkgemeente Ten Boer-e.o.
Protestantse gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
Hervormde gemeente Noord- en Zuidwolde

Als nieuw!

Voor het komende seizoen reikt de landelijke kerk ons als jaarthema aan: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk.'

Wie op Google de woorden 'als nieuw' intypt, komt verrassend genoeg uit bij allerlei websites van tweedehandswinkels en meubelrenovatie... Als wij leven in het licht van Gods Koninkrijk gaan we dingen weer 'als nieuw' zien: we leren onszelf en de wereld om ons heen met nieuwe ogen bekijken. We krijgen oog voor de mogelijkheden die in ieder mens schuilgaan. We kijken niet alleen naar de buitenkant, maar ook naar de binnenkant – we maken tijd voor bezinning en ontmoeting.

Vanuit die visie presenteren we in dit boekje de activiteiten voor het komende seizoen. We hopen dat we u met dit aanbod van activiteiten weten te verrassen en dat u er iets in zult vinden dat u aanspreekt. U kunt gaan wandelen of eropuit met de bus, praten of luisteren, zingen of schilderen, lezen of film kijken, eten of spelletjes doen...

We kunnen ons haast niet voorstellen dat er niets voor u bij zit!

De meest actuele informatie vindt u op de websites en in de kerkbladen van onze gemeentes. Het is altijd fijn als u zich even aanmeldt voor een activiteit, het liefst per e-mail: dan weten we of er voldoende animo is om het te laten doorgaan.

En ook wie geen lid is van een van onze kerken, maar wel belangstelling heeft voor een activiteit: van harte welkom!

*De activiteiten zijn georganiseerd door:
Commissie Bezinning en Ontmoeting
van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer e.o.
Taakgroep Vorming en Toerusting
van de protestantse gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
Hervormde gemeente Noord- en Zuidwolde*

*Atty Beetsma, Gonny de Boer, Dineke Klasens, Trudy Lohmann,
Siebe Meindersma, Jeannette Mulder*

Overzicht activiteiten 2024-2025

September

20	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk, Ten Boer
26	do	Meditatie	19:30	Kloosterkerk, Ten Boer

Oktober

5	za	Pelgrimeren	09:00	H. Westerplein, Ten Boer
10	do	Boekbespreking	19:30	Kloosterstee, Ten Boer
11	vr	Bijbel in beeld	19:30	Trefpunt, Stedum
15	di	Eet mee in Kloosterstee	18:00	Kloosterstee, Ten Boer
17	do	Dagtocht Friesland	08:15	In- uitstap (zie pag. 12)
18	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk, Ten Boer
24	do	Meditatie	19:30	Kloosterkerk, Ten Boer
31	do	Boekbespreking	19:30	Kloosterstee, Ten Boer

November

2	za	Pelgrimeren	09:00	H. Westerplein, Ten Boer
6	wo	Filmavond	19:30	Trefpunt, Thesinge
12	di	Christelijke mystici 1	19:30	Kloosterstee, Ten Boer
15	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk, Ten Boer
19	di	Eet mee in Kloosterstee	18:00	Kloosterstee, Ten Boer
21	do	Meditatie	19:30	Kloosterkerk, Ten Boer
22	vr	Bijbels culinair	16:00/18:30	Trefpunt, Stedum
28	do	Adventsstuk maken	19:30	De Hoeksteen, Ten Post

December

20	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk, Ten Boer
----	----	-------------	-------	------------------------

Januari

14	di	Christelijke mystici 2	19:30	Kloosterstee, Ten Boer
16	do	Eet mee in Kloosterstee	18:00	Kloosterstee, Ten Boer
17	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk, Ten Boer
22	wo	Filmavond	19:30	Trefpunt, Thesinge
31	vr	Running Dinner + brieven	17:30	Meerdere adressen

Februari

1	za	Pelgrimeren	09:00	H. Westerplein, Ten Boer
11	di	Christelijke mystici 3	19.30	Kloosterstee, Ten Boer
15	za	Kunst maken Stille Week	13:30	Kloosterstee, Ten Boer
20	do	Eet mee in Kloosterstee	18:00	Kloosterstee, Ten Boer
21	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk, Ten Boer
26	wo	Zangavond	19:30	Sebastianuskerk, Noordwolde

Maart

1	za	Pelgrimeren	09:00	H. Westerplein, Ten Boer
6	do	Spel-/gezellige middag	14:00	Trefpunt, Stedum
11	di	Eet mee in Kloosterstee	18:00	Kloosterstee, Ten Boer
21	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk, Ten Boer

April

5	za	Pelgrimeren	09:00	H. Westerplein, Ten Boer
18	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk, Ten Boer
24	do	Eet mee in Kloosterstee	18:00	Kloosterstee, Ten Boer
25-27		Kloosterweekend		Franciscushuis, Denekamp
30	wo	Filmavond	19:30	Trefpunt, Thesinge

Mei

16	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk, Ten Boer
29	do	Dauwtrappen		Vanuit de kerken (zie pag. 23)

Juni

7	za	Pelgrimeren	09:00	H. Westerplein, Ten Boer
20	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk, Ten Boer

Juli

18	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk, Ten Boer
----	----	-------------	-------	------------------------

Augustus

15	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk, Ten Boer
----	----	-------------	-------	------------------------

Om alvast te noteren

Elke woensdagavond vanaf Aswoensdag 5 maart tot Pasen is er een **vesper**. Deze worden deels gehouden in de Kloosterkerk in Ten Boer en deels in de Sebastianuskerk in Noordwolde, Nadere informatie volgt.

Algemeen

Opgave voor de diverse activiteiten graag vanaf 1 oktober.

Deze datum is vastgesteld, omdat de activiteitengids dan aan alle gemeenteleden is verstrekt en ieder dan een gelijke kans heeft om te kunnen deelnemen aan activiteiten waarbij een beperkt aantal deelnemers mogelijk is.

Voor wie graag een activiteit wil bijwonen, mogen de kosten nooit een belemmering zijn. Is dat voor u toch het geval, overleg dit dan met de contactpersoon van de betreffende activiteit.



Middaggebed

Even ontsnappen aan de hectiek van alledag en spiritueel opladen?

In de Kloosterkerk is op elke derde vrijdag van de maand een kort moment waarin we luisteren naar het lezen van een psalm, wordt gezongen en ruimte is voor stilte.

Plaats

Kloosterkerk
Ten Boer

Aanvang

12.00 uur

Datum

Vrijdagen

20 september
18 oktober
15 november
20 december
17 januari
21 februari
21 maart
18 april
16 mei
20 juni
18 juli
15 augustus

Contact

Ria Ziengs
riaziengs@ziggo.nl
050-3140173



Pelgrimeren door het Groninger land

Hou je van wandelen, maar je wilt geen lange tochten maken. Dan is de Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPiG) iets voor jou/u. Afwisselende wandelingen van ongeveer 8 á 9 km door het mooie Groninger land. Daarbij staat één kerk altijd centraal en deze is meestal ook te bezoeken.

Pelgrimeren is meer dan alleen wandelen. Je staat stil bij het leven, terwijl je beweegt. Je wordt bewogen door stil te staan.

Voor het komende seizoen staan er zes wandelingen gepland (natuurlijk onder voorbehoud).

Neem zelf iets te eten en te drinken mee, horeca is niet altijd aanwezig.

Plaats

Vertrek vanaf
H. Westerplein Ten Boer

Aanvang

09.00 uur

Datum

Zaterdagen

5 oktober
Baflo/Tinallinge

2 november
Usquert

1 februari
Garmerwolde/Noorddijk

1 maart
Mensingeweer

5 april
Middelbert/Engelbert/
Meerstad

7 juni
Houwerzijl/Zuurdijk

Contact

Lina Mensinga
linamensinga@
hotmail.com
06-43139402



Meditatie in de Kloosterkerk

Veel mensen zijn op zoek naar rust en stilte in een wereld vol lawaai en hectiek.

Mediteren is een goede manier om op adem te komen en ruimte te maken voor jezelf en voor God.

We beginnen met ontmoeting bij een kopje koffie of thee in Kloosterstee, daarna gaan we naar het koor van de kerk om daar te mediteren. Na een korte ontspanningsoefening en het voorlezen van een inspirerende korte (bijbel)tekst is er ruimte voor stilte.

Ervaring met meditatie is niet vereist, deze avonden staan voor iedereen open. Trek wel warme kleren aan, want het kan fris zijn in de kerk!

Plaats

Kloosterkerk
Ten Boer

Aanvang

19.30 uur

Datum

Donderdagen

26 september
24 oktober
21 november

Contact

da. Gonny de Boer
he.deboer@yahoo.com
06-3303 4146



Boekbespreking

De toekomst van de kerk

Stel dat de kerk er straks niet meer is. Wat missen we dan? Die vraag stelt predikant Aarnoud van der Deijl aan de orde in zijn boek 'De toekomst van de kerk'. Hij beschrijft de terugloop van de kerk als een proces dat zich niet laat omkeren. Maar daar laat hij het niet bij. Hij zoekt ook kritische buitenstaanders op en legt hen de vraag voor welke elementen van het kerk-zijn zij waarderen en belangrijk vinden.

Het boek biedt prikkelende vragen om samen over na te denken: wat raken we kwijt als we de kerk moeten missen? En wat betekent dat voor ons gemeente-zijn van nu? Al met al een mooie aanleiding tot gesprekken over geloof en kerk, en de veranderingen die we daarin hebben doorgemaakt.

Plaats

Kloosterstee
Ten Boer

Aanvang

19.30 uur

Datum

Donderdagen

10 oktober
31 oktober

**Deelnemers wordt
gevraagd het boek
zelf aan te schaffen en
als voorbereiding het
eerste deel te lezen**

Contact

da. Gonny de Boer
he.deboer@yahoo.com
06-3303 4146



Bijbel in beeld

Net als vorig jaar zal er weer een avond zijn waar de Bijbel in beeld wordt gebracht.

Siebe Meindersma zal met ons, aan de hand van een PowerPoint presentatie, samen met het volk Israël vanuit Egypte het beloofde land Kanaän binnengaan.

De avond is ook zeer geschikt om burens of vrienden uit te nodigen om mee te gaan. Van harte welkom!

Plaats

Trefpunt
Stedum

Aanvang

19.30 uur

Datum

Vrijdag
11 oktober

Contact

Siebe Meindersma
siebemeindersma.
bdnl@gmail.com



Eet mee in Kloosterstee

Vindt u het leuk om met een groep mensen te eten?

Een kookgroepje bereidt het komende seizoen een aantal keren een eenvoudige maaltijd en u bent van harte welkom om aan te schuiven en gezellig mee te eten tegen een kleine vergoeding van 6 euro.

Graag opgave van tevoren.

Plaats

Kloosterstee
Ten Boer

Aanvang

18.00 uur

Datum

Dinsdag
15 oktober

Dinsdag
19 november

Donderdag
16 januari

Donderdag
20 februari

Dinsdag
11 maart

Donderdag
24 april

Contact

Willy Westerhof
willywesterhof@
hotmail.com



Lichtpunt

Dagtocht Friesland

We beginnen het winterseizoen weer met een dagtocht. We starten in Dokkum met een rondvaart en een bezoek aan de Bonifatiuskapel.

Na de lunch rijden we naar het Lichtpunt in Kollumerzwaag, waar enthousiaste vrijwilligers vertellen over de stichting die opvang biedt aan mensen die ondersteuning nodig hebben bij wonen en dagbesteding. Bij de rondleiding zien we o.a. de kaarsenmakerij en de houtbewerking, waar producten worden gemaakt die bij verkoop inkomsten voor de stichting opleveren. Tot slot brengen we een bezoek aan de Lichtpuntloods. De verkoop van tweedehandsgoederen in deze enorme hal maken het voortbestaan van de stichting mede mogelijk. Neem een beetje contant geld mee, want er is gegarandeerd iets van uw gading te koop!

Plaats

Dokkum en
Kollumerzwaag

Aanvang

Vanaf 08.15 uur
Bushaltes Rijksweg:
Agrishop Garmerwolde
Groene Zoom Ten Boer
Witte molen Ten Post
Station Stedum

Datum

Donderdag
17 oktober

Kosten

55 euro p.p.
incl. lunch en
alle activiteiten

Maximaal 49 personen

Contact

Jeannette Mulder
mulderjt@hetnet.nl
0596-551822

**Opgave uiterlijk
8 oktober (vol=vol)**



Filmavonden

Weer drie boeiende films om samen te bekijken en even over na te praten.

The old oak

In een voormalige mijnwerkersstad staat The Old Oak, de laatste kroeg van het vervallen plaatsje. De lokale bevolking kan zelf amper het hoofd boven water houden. Als de pub ook nog eens met sluiting wordt bedreigt, zorgt de huisvesting van Syrische vluchtelingen voor extra onrust.

Anatomy of a fall

Sandra, Samuel en slechtiende zoon Daniel wonen in een afgelegen ch  let in de Franse Alpen. Wanneer Samuel onder verdachte omstandigheden dood wordt aangetroffen, wordt Sandra aangeklaagd. Was zijn val een noodlottig ongeluk, zelfmoord of is hij door zijn echtgenote geduwd?

The quiet girl

Het jonge meisje C  it wordt in 1981 door haar familie weggestuurd. Ze trekt bij een bevriend koppel van haar moeder in dat ze voor het eerst ontmoet. Ze bloeit daar op en ontdekt een nieuwe levenswijze, maar stuit tevens op een geheim...

Plaats

Trefpunt
Thesinge

Aanvang

19.30 uur
(start film)

Datum

Woensdagen

6 november
The old oak

22 januari
Anatomy of a fall

30 april
The quiet girl

Contact

da. Gonny de Boer
he.deboer@yahoo.com
06-3303 4146



Bijbels culinair

Een avond Bijbels culinair is samen koken, samen genieten van maal en verhaal, is proeven hoe goed de Bijbel smaakt! Samen aan de slag om een vijfgangendiner te bereiden onder leiding van kookdominee Han Wilmink.

Gelet op de grootte van de keuken kunnen 15 mensen samen koken voor een groep van minimaal 25 en maximaal 35 personen. Na het koken: aan tafel. Han Wilmink vertelt over achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek van de maaltijd, anekdotes... Het wordt u allemaal smakelijk opgediend! Het menu is inclusief een heerlijk wijnnarrangement en de ingrediënten zijn zoveel mogelijk duurzaam en van biologische oorsprong. Ook vegetariërs worden verwend. Kortom een fantastische avond met lekker eten en mooie verhalen voor een schappelijke prijs.

Plaats

Trefpunt
Stedum

Aanvang

Kokers: 16.00 uur
Eters: 18.30 uur
Afsluiting: 22.00 uur

Datum

Vrijdag
22 november

Kosten

37,00 euro p.p.

**Maximaal 35 personen
15 kokers en 20 eters**

Contact

Trudy Lohmann
Trudy.lohmann@
hotmail.com
06-42658099

**Opgave
voor 22 oktober
met vermelding
koken en/of eten**



Adventsstuk maken met bloemen

Onder leiding van Ina van Zanten maken we een adventsstuk met bloemen voor thuis, waarmee we ons kunnen voorbereiden op Kerst.

Omdat er maximaal 15 mensen kunnen deelnemen, graag opgave voor 16 november.

Willen jullie zelf een bloemsnijmesje meenemen?

Plaats

De Hoeksteen
Ten Post

Aanvang

19.30 uur

Datum

Donderdag
28 november

Kosten

15 euro p.p.
incl. alle materiaal

Contact

Ina van Zanten
ina-jacob@ziggo.nl
050-3023610

**Opgave
voor 16 november**



Dag Hammarskjöld

1^e lezing Chr. Mystici – Jolanda Tuma

Deze avond in de reeks Christelijke mystici staat in het teken van Dag Hammarskjöld, secretaris generaal van de VN van 1953 tot 1961. Na zijn dood werd zijn dagboek ontdekt: 'witboek over mijn dialoog met mezelf – en God' zoals hij het zelf beschrijft. Dit dagboek, Merkstenen genaamd, is uitgegeven en ontdekte ik zelf zo'n 30 jaar geleden. Ik noem het wel eens mijn tweede bijbel. In die Zweedse bergen, een magnifiek gebied waar Hammarskjöld vaak kwam, is een 110 km lange pelgrimstocht uitgezet langs zeven van zijn 'merkstenen', fragmenten uit zijn dagboek, gebeiteld in grote keien. In 2023 liep ik samen met mijn oudste dochter deze pelgrimsroute. Het werd een indrukwekkende tocht, en een verstilde reis naar binnen. Op 12 november neem ik u graag mee op reis in het leven van Hammarskjöld en door de Zweedse bergen.

Plaats

Kloosterkerk
Ten Boer

Aanvang

19.30 uur

Datum

Dinsdag
12 november

Het door Jolanda Tuma geschreven boek over haar reis, 'Bij iedere stap minder gebonden', is deze avond verkrijgbaar voor € 14,95

Contact

da. Gonny de Boer
he.deboer@yahoo.com
06-3303 4146

Opgave niet nodig



Meester Eckhart

2e lezing Chr. Mystici – Gonny de Boer

'Laat alles wat menigte is achter je en keer terug tot de oorsprong en de grond waaruit je gekomen bent.'

Deze uitspraak komt uit de mond van Meester Eckhart, een Duitse monnik en theoloog die leefde rond het jaar 1300. Je zou zeggen dat zijn werk inmiddels wel verjaard is, maar niets is minder waar. Wat hij schreef over God en mens is nog steeds actueel. Eckhart combineert een grote liefde voor God met een scherp inzicht in de menselijke ziel. Mensen herkennen in zijn woorden iets van zichzelf, iets van God, iets waarnaar zij verlangen. Zijn woorden zijn zo open dat hij velen aanspreekt, hoe verschillend hun achtergrond en kerkelijke betrokkenheid ook is.

Deze avond gaan we kleine stukjes lezen uit zijn preken, en daar samen bij stilstaan; door in gesprek te gaan over wat zijn woorden ons te zeggen hebben, en ook door stil te worden en de woorden 'binnen' te laten komen.

Plaats

Kloosterstee
Ten Boer

Aanvang

19.30 uur

Datum

Dinsdag
14 januari

Contact

da. Gonny de Boer
he.deboer@yahoo.com
06-3303 4146

**Opgave
voor 7 januari**



*Hildegard von Bingen,
brons,
door K.H.Oswald,
2006*

Hildegard von Bingen

3^e lezing Chr. Mystici - Grietje Ziengs

Een avond rond Hildegard von Bingen (1098-1179), een middeleeuwse mystica, een genie op velerlei gebied (religie, kosmos, geneeskunst, natuur, poëzie, muziek, filosofie). Jullie krijgen een inleiding over het leven en het werk van Hildegard. We luisteren naar haar muziek waarover ze zegt: "ik ben niet meer dan een instrument waarmee de adem, de Geest (Spiritus) van God tot klinken komt". Ook lezen we teksten van Hildegard en praten we er samen over. Kunnen wij, 21^e eeuwers, nog in de buurt komen van haar teksten?

"Hoe wonderbaarlijk is de kennis in het hart van God, die ieder schepsel eeuwig heeft gezien. Want toen God in het gezicht van de mens keek, zag hij al zijn werk in deze menselijke vorm. Hoe wonderbaarlijk is de adem die de mens tot leven bracht".

Plaats

Kloosterstee
Ten Boer

Aanvang

19.30 uur

Datum

Dinsdag
11 februari

**Maximaal
12 personen**

Contact

Atty Beetsma
050-3024777

**Opgave
voor 4 februari**



Running Dinner met brieven

Vorig seizoen hebben we voor het eerst in onze gemeente een Running Dinner gehouden rond het thema poëzie – een groot succes! Het idee van een Running Dinner is dat we in groepjes van huis naar huis gaan en op ieder huisadres een hapje eten en daarbij iets ter overdenking krijgen 'geserveerd'. Dit keer zijn dat *brieven*: misschien heeft u zelf een bijzondere brief bewaard die u wel voor wilt lezen, misschien kent u het werk van een beroemde persoon die brieven schreef. Aan het eind van de avond komen alle groepjes samen om nog een kop koffie of thee te drinken.

Om dit te organiseren zijn we op zoek naar een paar mensen die wel een brief willen uitzoeken en voorlezen. Daarnaast zoeken we een paar vrijwilligers die van koken houden, en we zoeken mensen (in Ten Boer) die hun huiskamer beschikbaar willen stellen. T.z.t. volgt in de kerkbladen een uitnodiging om aan het Running Dinner deel te nemen.

Plaats

Verschillende adressen in Ten Boer

Aanvang

17.30 – 21.30 uur

Datum

Vrijdag
31 januari

Contact

da. Gonny de Boer
he.deboer@yahoo.com
06-3303 4146

**Koks, voorlezers,
gastheren/dames
kunnen zich voor
1 januari opgeven**



Kunst maken voor de Stille Week

Met het oog op de viering van Goede Vrijdag willen we met een groep gemeenteleden een serie kunstwerken maken. In de viering komen de zeven kruiswoorden van Jezus centraal te staan: uitspraken die hij deed op zijn lijdensweg. Deze woorden willen we verbeelden door middel van druksels.

Op zaterdagmiddag 15 maart bent u van harte welkom om hieraan mee te werken. De techniek is niet moeilijk, dus u hoeft geen ervaren kunstenaar te zijn! De creatieve begeleiding is in handen van Job de Heer.

Plaats

Kloosterkerk
Ten Boer

Aanvang

13.30 uur

Datum

Zaterdag
15 maart

Contact

da. Gonny de Boer
he.deboer@yahoo.com
06-3303 4146

**Opgave
voor 8 maart**



Zangavond

Ik ga slapen, ik ben moe

We zingen niet zo vaak avondliederen in de kerk, want de meeste van onze diensten zijn in de ochtend, als iedereen fris en fruitig aan de dag begint... Toch staan er prachtige avondliederen in ons Liedboek en in andere liedbundels.

Avondliederen hebben vaak iets beschouwelijks, er zit iets in van terugblikken op wat achter je ligt – ten goede of ten kwade. En in veel avondliederen klinkt ook een toon van vertrouwen en van overgave. Even geef je als mens het leven uit handen – voor de duur van de slaap.

Om daarvan te proeven, houden we deze zangavond in de Sebastianuskerk onder leiding van Helmer Roelofs.

Plaats

Sebastianuskerk
Noordwolde

Aanvang

19.30 uur

Datum

Woensdag
26 februari

Contact

da. Gonny de Boer
he.deboer@yahoo.com
06-3303 4146

**Aanmelden mag,
hoeft niet**



Spelmiddag

Gewoon een gezellige middag waarop niets moet, maar veel kan. Er is koffie en thee met wat lekkers erbij, we zetten een sjoelbak neer, we spelen een leuke quiz, er zijn wat gezelschapsspellen en kaarten aanwezig, en ook kan er een rondje bingo worden gespeeld.

Wie liever creatief bezig wil zijn, kan aan de slag met het maken van een kaartje of neemt zelf wat handwerk mee.

Maar ook ieder die alleen voor de koffie komt of voor de gezelligheid, is van harte welkom. Vraag ook eens een buur of kennis mee!

Laat het weten als er vervoer gewenst is, dan proberen we dat te regelen.

Plaats

Trefpunt
Stedum

Aanvang

14.00 -17.00 uur

Datum

Donderdag
6 maart

Contact

Jeannette Mulder
mulderjt@hetnet.nl
0596-551822



Kloosterweekend

Een weekend doorbrengen in een klooster is een bijzondere ervaring. In een sfeer van stilte en bezinning leven we mee met het ritme van de zusters van het Franciscushuis in Denekamp. We nemen deel aan de getijdediensten in het klooster en gebruiken gezamenlijk de maaltijden in het gastenhuis.

Daarnaast hebben we ons eigen verdiepingsprogramma, met bijvoorbeeld een meditatieve wandeling, een film, een gesprek. In de vrije tijd is er ruimte om te wandelen in de omgeving of de rust en de stilte te zoeken.

Plaats

Franciscushuis
Denekamp

Datum

Vrijdag t/m zondag
25 t/m 27 april

Kosten

Ca. 190 euro p.p.

**Maximum aantal
deelnemers: 20**

Contact

da. Gonny de Boer
he.deboer@yahoo.com
06-3303 4146

**Opgave
voor 1 februari**



Dauwtrappen

Als vaste afsluiting van het winterseizoen gaan we ook dit jaar weer gezamenlijk dauwtrappen.

Vroeg uit de veren, want we gaan bij het krieken van de dag uit de omringende dorpen wandelend (of fietsend) op weg naar Lellens, waar we weer van harte welkom zijn om elkaar te ontmoeten op de boerderij van Jolanda Dijkstra (Borgweg 25).

Als alle wandelaars en fietsers er zijn houden we een kort ochtendgebed en vervolgens ontbijten we gezamenlijk.

Plaats

Vertrek bij kerk in
Stedum
Ten Boer
Ten Post
Thesinge

Aanvang

06.30 uur
Thesinge
(fietsers om 7.30 uur)

07.00 uur
Stedum, Ten Post
en Ten Boer
(fietsers om 07.45 uur)

Circa 08.00 uur
Ochtendgebed met
aansluitend ontbijt

Datum

Donderdag
29 mei

Contact

Jeannette Mulder
mulderjt@hetnet.nl
0596-551822