



## Zangavond

### Ik ga slapen, ik ben moe

We zingen niet zo vaak avondliederen in de kerk, want de meeste van onze diensten zijn in de ochtend, als iedereen fris en fruitig aan de dag begint... Toch staan er prachtige avondliederen in ons Liedboek en in andere liedbundels.

Avondliederen hebben vaak iets beschouwelijks, er zit iets in van terugblikken op wat achter je ligt – ten goede of ten kwade. En in veel avondliederen klinkt ook een toon van vertrouwen en van overgave. Even geef je als mens het leven uit handen – voor de duur van de slaap.

Om daarvan te proeven, houden we deze zangavond in de Sebastianuskerk onder leiding van Helmer Roelofs.

### Plaats

Sebastianuskerk  
Noordwolde

### Aanvang

19.30 uur

### Datum

Woensdag  
26 februari

### Contact

da. Gonny de Boer  
he.deboer@yahoo.com  
06-3303 4146

**Aanmelden mag,  
hoeft niet**