



Middaggebed

Even ontsnappen aan de hectiek van alledag en spiritueel opladen?

In de Kloosterkerk is op elke derde vrijdag van de maand een kort moment waarin we luisteren naar het lezen van een psalm, wordt gezongen en ruimte is voor stilte.

Plaats

Kloosterkerk
Ten Boer

Aanvang

12.00 uur

Datum

Vrijdagen

20 september
18 oktober
15 november
20 december
17 januari
21 februari
21 maart
18 april
16 mei
20 juni
18 juli
15 augustus

Contact

Ria Ziengs
riaziengs@ziggo.nl
050-3140173