



Bijbels culinair

Een avond Bijbels culinair is samen koken, samen genieten van maal en verhaal, is proeven hoe goed de Bijbel smaakt! Samen aan de slag om een vijfgangendiner te bereiden onder leiding van kookdominee Han Wilmink.

Gelet op de grootte van de keuken kunnen 15 mensen samen koken voor een groep van minimaal 25 en maximaal 35 personen. Na het koken: aan tafel. Han Wilmink vertelt over achtergronden van voedsel in Bijbelse tijden, joodse tradities, symboliek van de maaltijd, anekdotes... Het wordt u allemaal smakelijk opgediend! Het menu is inclusief een heerlijk wijnarrangement en de ingrediënten zijn zoveel mogelijk duurzaam en van biologische oorsprong.

Ook vegetariërs worden verwend. Kortom een fantastische avond met lekker eten en mooie verhalen voor een schappelijke prijs.

Plaats

Trefpunt
Stedum

Aanvang

Kokers: 16.00 uur
Eters: 18.30 uur
Afsluiting: 22.00 uur

Datum

Vrijdag
22 november

Kosten

37,00 euro p.p.

**Maximaal 35 personen
15 kokers en 20 eters**

Contact

Trudy Lohmann
Trudy.lohmann@
hotmail.com
06-42658099

**Opgave
voor 22 oktober
met vermelding
koken en/of eten**