



PELGRIMEREN DOOR HET GRONINGER LAND

Pelgrimeren is meer dan alleen wandelen

Tijdens deze wandeling kunt u bezinnen, ingrijpende ervaringen verwerken en opnieuw geïnspireerd worden.

Je staat stil bij het leven terwijl je beweegt.

Je wordt bewogen door stil te staan.

We gaan naar: Kropswolde, Onderdendam, Garnwerd, Zeerijp-
Eenum, Oostum en Westerbroek



**Vertrek 09:00 uur
vanaf het
H. Westerplein
Ten Boer**

Derde zaterdag

**17 oktober
21 november
20 februari
20 maart
17 april
19 juni**

**Neem zelf iets te
drinken mee,
horeca is niet
altijd aanwezig
onderweg**

CONTACTPERSOON

Lina Mensinga

linamensinga@hotmail.com
(opgave)

06-43139402