

een goed verhaal



Agenda vorming en toerusting

2019-2020

Beste mensen

Hierbij presenteren we u het boekje waarin alle activiteiten van vorming en toerusting voor het komende jaar zijn gebundeld. Op de startzondag zijn de activiteiten gepresenteerd en heeft u kunnen kennismaken met het aanbod. In dit boekje kunt u alles thuis even rustig nalezen.

Alle activiteiten worden verder op de websites en in de kerkbladen vermeld, hou die dus in de gaten, want van een aantal activiteiten is nog geen datum. Als u uw e-mailadres bij een activiteit heeft doorgegeven, krijgt u ook nog een herinneringsmail.

We hopen dat we u zien bij één van de activiteiten!

Als u nu nog een idee of een verzoek heeft, wellicht voor volgend jaar: mail of bel ons.

Kees Brak, ca.brak@ziggo.nl 050 5425107

Jeannette Mulder, f2hjtmulder@hetnet.nl ,

Ria Ziengs, riaziengs@ziggo.nl 050 3140173

*Commissie vorming en toerusting van de protestantse gemeente
Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post en van de Kloosterkerk van Ten
Boer-Woltersum-Sint Annen:*

Kees Brak

Erica Dompeling

Jeannette Mulder

Elisabeth Posthumus Meyjes

Ria Ziengs

Overzicht activiteiten

September

19	do	Zingen (Elisabeth PM)	20:00	Kloosterkerk
20	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk

Oktober

1	di	Leerhuis	20:00	Stedum
5	za	Pelgrimeren	09:00	H. Westerplein, Ten Boer
15	di	Eet mee in Kloosterstee	18:00	Kloosterstee
16	wo	Film	19:30	Trefpunt Thesinge
18	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk
23	wo	Helmantel	19:30	Westeremden

November

2	za	Pelgrimeren	09:00	H. Westerplein, Ten Boer
5	di	Leerhuis	20:00	Thesinge
15	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk
20	wo	Eet mee in Kloosterstee	18:00	Kloosterstee

December

10	di	Leerhuis	20:00	Ten Post
20	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk

Januari

17	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk
21	di	Leerhuis	20:00	Kloosterkerk

Februari

1	za	Pelgrimeren	09:00	H. Westerplein, Ten Boer
5	wo	Film	19:30	Trefpunt Thesinge
21	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk
26	wo	Vesper en soep eten	18:30	Kloosterkerk

Maart

3	di	Leerhuis	20:00	Stedum
4	wo	Vesper en soep eten	18:30	Kloosterkerk
7	za	Pelgrimeren	09:00	H. Westerplein, Ten Boer
9	ma	Bloemschikken	19:30	Trefpunt Stedum
11	wo	Vesper en soep eten	18:30	Kloosterkerk
17	di	Zingen (Chris van Bruggen)	20:00	Kloosterkerk
18	wo	Vesper en soep eten	18:30	Kloosterkerk
20	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk
25	wo	Vesper en soep eten	18:30	Kloosterkerk

April

1	wo	Vesper en soep eten	18:30	Kloosterkerk
4	za	Pelgrimeren	09:00	H. Westerplein, Ten Boer
8	wo	Vesper en soep eten	18:30	Kloosterkerk
14	di	Leerhuis	20:00	Ten Post
15	wo	Film	19:30	Trefpunt Thesinge
17	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk

Mei

15	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk
21	do	Dauwtrappen	05:30	alle kerken
26	di	Leerhuis	20:00	Kloosterkerk

Juni

6	za	Pelgrimeren	09:00	H. Westerplein, Ten Boer
19	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk

Juli

17	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk
----	----	-------------	-------	--------------

Augustus

21	vr	Middaggebed	12:00	Kloosterkerk
----	----	-------------	-------	--------------



19 SEPTEMBER, 17 MAART ZINGEN EN BIDDEN IN HUIS EN KERK

Ter voorbereiding op de vredesweek en het afscheid van [Elisabeth Posthumus Meyjes](#) zingen we met haar op 19 september.

In de 40 dagentijd zingen we met [Chris van Bruggen](#) liederen die we in de Paastijd weer te zien zullen komen.

Plaats:
Kloosterkerk,
Ten Boer

Aanvang:
20:00 uur

19 september:
Elisabeth
Posthumus Meyjes

17 maart:
Chris van Bruggen

CONTACTPERSOON

Ria Ziengs

riaziengs@ziggo.nl

050-3140173



Neem jij tijd
voor stilte?

MIDDAGGEBED ELKE DERDE VRIJDAG VAN DE MAAND OM 12:00 UUR

Even ontsnappen aan de hectiek van alledag en spiritueel opladen...?

In de kloosterkerk is maandelijks een kort moment waarin we luisteren naar het lezen van een psalm, zingen, en ruimte hebben voor stilte.

Kloosterkerk
Ten Boer

20 sept
18 okt
15 nov
20 dec
17 jan
21 feb
20 maart
17 april
15 mei
19 juni
17 juli
21 aug

Nadien eten we
gezamenlijk onze
meegebrachte
lunch op
(niet verplicht)

CONTACTPERSOON

Ria Ziengs

riaziengs@ziggo.nl

050-3140173



PELGRIMEREN DOOR HET GRONINGER LAND

Pelgrimeren is meer dan alleen wandelen

Tijdens deze wandeling kunt u bezinnen, ingrijpende ervaringen verwerken en opnieuw geïnspireerd worden.

We kiezen afwisselende wandelingen van ongeveer 8 km, door het Groninger land. Vaak is een oud Groninger kerk opgenomen in de wandeling. Voorbeelden van zo'n wandeling kunt u vinden op

www.spjg.nl



Pelgrimeren
in Groningen

Vertrek 09:00 uur
vanaf het
H. Westerplein
Ten Boer

zaterdag
5 oktober
2 november
1 februari
7 maart
4 april
6 juni

Neem zelf iets te
drinken mee,
horeca is niet
altijd aanwezig
onderweg

CONTACTPERSOON

Lina Mensinga

06-43139402

linamensinga@hotmail.com

Graag even
opgeven van te voren!



LEERHUIS

Geloofsverdieping

In het leerhuis gaan we in gesprek om aan de hand van de bijbel met hulp van studiemateriaal ons geloof te verdiepen.

Elk jaar gaat we op zoek naar boeken, artikelen of actuele thema's die de basis voor het gesprek kunnen vormen.

Op 1 oktober maken we de keuze voor het seizoen 2019-2020.

De avonden worden afwisselend in de verschillende dorpen gehouden en zo ingedeeld dat een bijeenkomst ook apart kan worden bezocht.

In het kerkblad worden de bijeenkomsten met het onderwerp aangekondigd en er wordt achteraf een kort verslag gegeven.



DINSDAGAVOND

- 1 okt. – Stedum
- 5 nov. – Thesinge
- 10 dec. – Ten Post
- 21 jan. – Ten Boer
- 3 mrt. – Stedum
- 14 apr. – Ten Post
- 26 mei – Ten Boer

Tijdstip:

20.00 – 22.00 uur

CONTACTPERSONEN

a.j.haak@ziggo.nl

inekehaak@hotmail.com

0596-551416



EET MEE IN KLOOSTERSTEE

Vindt u het leuk om met een groep mensen te eten?

Een kookgroepje bereidt het komend seizoen een aantal keren een eenvoudige maaltijd en u bent van harte welkom om aan te schuiven en gezellig mee te eten.



**Kloosterstee,
Kerkpad 3,
Ten Boer**

**In 2019:
di 15 oktober
wo 20 november**

data 2020 volgen

**Kosten: €5,00
per persoon**

Start 18:00 uur

CONTACTPERSOON

Willy Westerhoff

willywesterhof@hotmail.com

050-3022244



FILMAVONDEN

Sully:

een biografische film over gezagvoerder "Sully" Sullenberger en zijn noodlanding met US Airwaysvlucht 1549 in de Hudson op 15 januari 2009.

Een man die Ove heet:

de 59-jarige Ove is de brombeer van de buurt. Een aantal jaar geleden is hij afgezet als voorzitter van de vereniging van eigenaren van het appartementencomplex. Hij kon dit echter niet verkroppen en blijft het gebouw met harde hand regeren. Wanneer de zwangere Parvaneh met haar gezin tegenover hem intrekt, en per ongeluk Ove zijn brievenbus opent, ontstaat er een onverwachte vriendschap.

Roma:

speelt zich af in de gewelddadige jaren 70 in Mexico-Stad en schetst een portret van een gezin uit de middenklasse. Gedurende een jaar volgen we de hoogte- en dieptepunten die de familie meemaakt. Sofia (Marina de Tavira) is moeder van vier kinderen en moet hen te eten zien te geven, zonder haar man. Kindermeisje Cleo krijgt ondertussen ook erg slecht nieuws te horen en dreigt daardoor de aandacht voor Sofia's kinderen te verliezen, die ze als die van haarzelf is gaan beschouwen.

**Plaats:
het Trefpunt
Thesinge**

**Aanvang:
19:30 uur**

Woensdag

**16 oktober
5 februari
15 april**

CONTACTPERSOON

Kees Brak

ca.brak@ziggo.nl

050-5425107



GRONINGER KERKEN – EUROPEES ERFGOED

Dit jaar is er in De Weem van Westeremden een bijzondere tentoonstelling, aansluitend bij het 50-jarig bestaan van de Stichting Oude Groninger Kerken. Te zien zijn onder meer door Henk Helmantel geschilderde interieurs van kerken en kloosters uit Groningen, andere delen van Nederland en West-Europa. Daarnaast zijn er stillevens met Middeleeuwse en archeologische vondsten te zien, en ook sculpturen, meubels en gebruiksvoorwerpen uit de Middeleeuwen en Renaissance.

U krijgt een rondleiding in het oude voorhuis van de Weem waarin een grote collectie kunst en antiek uit alle tijden, met de nadruk op de late Middeleeuwen, is te zien. Daarna volgt een bezoek aan de tentoonstelling en geeft Henk Helmantel een lezing over zijn werk als schilder van interieurs van kerken en kloosters.

Plaats:
Museum
Helmantel
Abt Emopad 2
Westeremden

Aanvang:
19.30 uur

Woensdag
23 oktober

Kosten: € 15,- incl.
koffie met gebak,
rondleiding,
drinkje en hapje,
tentoonstelling en
lezing
Niet geschikt voor
rolstoelgebruikers

CONTACTPERSOON

Jeannette Mulder
mulderjt@hetnet.nl

0596-551822



VESPERS IN DE VEERTIGDAGEN TIJD

Met soep en brood van te voren

In de weken voor Pasen houden we in de veertigdagentijd elke woensdag een vesper. Dit is een korte viering waarin een psalm gezongen en gelezen wordt en een tekst centraal staat. Er is stilt, gebed en muziek.

Op deze manier willen we ons voorbereiden op Pasen. Voorafgaand aan de vesper is er, voor wie dat wil, een sobere maaltijd van soep en brood. Met elkaar spreken we af wie de volgende week soep zal maken.

We zoeken elkaar op, en delen met elkaar.

Kloosterkerk
Ten Boer

Woensdag

26 februari

4 maart

11 maart

18 maart

25 maart

1 april

8 april

Soep 18:30 uur
Vesper 19:00 uur

CONTACTPERSOON

Ria Ziengs

riaziengs@ziggo.nl

050-3140173



SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN 40DAGENTIJD

Door de eeuwen heen hebben bloemen mensen aangesproken. Ook in de geschiedenis van het christendom hebben bloemen, planten en bomen een functie gekregen in het geloof van mensen. Bij een liturgische bloemschikking wordt aan de hand van een thema gebruik gemaakt van de betekenis en de beeldkracht van kleuren, bloemen en symbolen.

In de 40dagentijd leven we toe naar Pasen. In de kerk doen we dit aan de hand van een doorlopend thema voor de hele periode, dat tot uiting komt in de erediensten in de collectedoelen, in het project van de kindernevendienst en in het symbolisch bloemschikken.

Dit jaar kunt u midden in de 40dagentijd zelf een symbolische bloemschikking voor thuis te maken die aansluit bij het thema. Tineke Bruggeman, ervaren in het maken van symbolische bloemschikkingen, leidt deze avond en staat u met raad en daad terzijde bij het maken van uw creatie.

Trefpunt
Bedumerweg 32
Stedum

Maandag
9 maart 2020

Aanvang:
19.30 uur

Kosten: € 12,50

Inclusief alle
materialen en
koffie met wat
lekkers

CONTACTPERSOON

Jeannette Mulder
mulderjt@hetnet.nl
0596-551822



DAUWTRAPPEN MET HEMELVAART

Vroeg uit de veren en wandelen (of fietsen) in de natuur. Meestal samen met een groep. Dat is dauwtrappen. Als je het écht traditioneel wilt doen, trek je je schoenen uit want dauwtrappen doe je van oudsher op blote voeten.

Een verklaring voor dauwtrappen met Hemelvaart is dat mensen (met name in het Katholieke zuiden) vroeger sowieso op tijd wakker waren op Hemelvaartsdag. In de vroege ochtend werden processies gehouden om de Hemelvaart van Jezus te vieren.

Wij gaan met het eerste ochtendgloren uit de omringende dorpen wandelend (of fietsend) op weg naar de Kloosterkerk in Ten Boer. Daar ontmoeten we elkaar bij een ochtendgebed en een gezamenlijk ontbijt.

Wandelaars en fietsers uit Ten Boer lopen de mensen uit de andere dorpen tegemoet en halen ze in.



Hemelvaartsdag
21 mei 2020

Vertrek lopend:
Stedum: 5.30 uur
Ten Boer: 5.30 uur
Ten Post: 6.00 uur
Thesinge: 6.00 uur

Vertrek fietsend:
Stedum: 6.15 uur
Ten Boer: 6.15 uur
Ten Post: 6.30 uur
Thesinge: 6.30 uur

7.00 uur
ochtendgebed in
de Kloosterkerk
met aansluitend
ontbijt

CONTACTPERSOON

Jeannette Mulder
mulderjt@hetnet.nl

0596-551822



JEUGD

Ook in het nieuwe seizoen
komt de jeugd
op gezette tijden
weer bij elkaar.

Bij het ter perse gaan
van dit boekje
waren de data
nog niet bekend.

Stuur je mailadres
of telefoonnummer
naar Erik Bulthuis
dan houden we
je op de hoogte.

Erikbulthuis@hetnet.nl
of 06-13601166